



# DYRENE I HAKKEBAKKEKOVEN

Thorbjørn Egners skuespil  
for små og store

HJØRRING



SOMMERSPIL

[www.hjoerring-sommerspil.dk](http://www.hjoerring-sommerspil.dk)

Smart børnetøj til  
børn & unge fra 0-16 år

**MINI MAX**

---

**Brinck Seidelins Gade 5 - 9800 Hjørring**  
**Tlf. 9890 2310**

---

**God rådgivning også i eget hjem  
uden beregning - af malermesteren selv**

- Gratis udlån af tapetborde og vævmaskiner
- Salg af tapet, strukturtapet og glasvæv
- Beck & Jørgensen produkter fra Danmarks ældste farve/lakfabrik
- Gratis levering

**Farvehandel · 40 26 14 76**

v/ Malermester Lars Asmussen  
Vandværksvej 34 · 8900 Hjørring



**SKALA®**  
**FARVER & BRUGSKUNST**

**ÅBNINGSTIDER**  
Hverdage 13.00-17.30  
Lørdag 09.00-12.00

# Kære publikum

Hjørring Sommerspil har nu for 6. gang givet sig i kast med at lave en vinterforestilling for hele familien. Selvom det er svært at samle kræfterne igen efter den meget krævende indsats med sommerens forestilling, så har vinterforestillingen tidligere været en succes, så derfor har vi besluttet at gøre forsøget igen.

I år har vi valgt at genopsætte "DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN" som sidst blev spillet i 2000.

Det er en forestilling der involverer mange børn og voksne. Vi mener at have ramt rigtigt med valget af de medvirkende, hvor sammensætningen af de medvirkende indeholder et betydeligt element af samarbejde mellem børn og forældre.

I salen venter vi naturligvis også at se børn og forældre/bedsteforældre, som sammen får en oplevelse, der kan tages med hjem. Ikke mindst ved at man derhjemme kan synge videre på de mange dejlige sange.

Vi føler det som en stor opbakning, at vi igen er blevet modtaget med stor velvilje hos alle skoler og børneinstitutioner i den kommende "Ny Hjørring Kommune" hvor vi har fået lov til at aflevere materiale om forestillingen, således at alle der har lyst, har mulighed for at sikre sig en plads i teatersalen. Der er derfor grund til at udtrykke en stor tak til skolerne, børneinstitutionerne og disses ledelse.

Vi har samlet alle vore kræfter for at skabe den bedst mulige forestilling, og har sørget for at lave morsomme kostumer og en spændende scenografi, som vi tror vil glæde og imponere publikum.

Glæd Jer nu atter over den gode historie, der løber over scenen og nyd sange og musikken og tag vel imod alle "DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN".

God fornøjelse

Med venlig hilsen  
på bestyrelsens vegne

*Thorvald Baggesen*





## VELKOMMEN I HAKKEBAKKESKOVEN

Morten Skovmus er den mindste af alle dyrene i Hakkebakkeskoven. Han er en arbejdsom og klog og god lille mus, som samler nødder og kogler og tænker på dagen i morgen. Hans gode ven Klatremus er helt anderledes. Han vil helst bare digte, synge og spille på guitar. »De andre samler nødder i pose og i sæk — jeg går på bare fødder, og nynner dagen væk — falderullalej«, synger han. — »Du skulle hellere lave en nøddeplukkervise, den ville være mere nyttig, sagde Morten en dag til ham. Men hvad svarede Klatremus til det?: »Nytte mig her og nytte mig der — nogen er, og nogen er ikke«, sagde han, og Morten forstod ikke rigtigt, hvad han mente med det.

I skoven bor også Bagermester Harepus og hans bagerdreng og bedstemor Skovmus, som er Mortens bedstemor. Og så er der Bamsefar og Bjørnemor og den lille Brumlemænd, den store Elg, Uglen, Peter Pindsvin, Krage-Per og mange, mange flere. Nogle er rare og hyggelige — og andre er det ikke. Mikkell er den værste. Han lusker rundt mellem buskene uden at tænke på andet end at spise dem, der er mindre end ham selv. Men heldigvis forstår de små næsten altid at narre Mikkell. Det gør Morten og Krage-Per og Klatremus allerede i første akt, hvor Mikkell snuser rundt efter musesteg og synger sin vise:





Jeg hedder Mikkel Ræv,  
og jeg er stærk og gæv,  
min far han var en rævepels,  
min mor var vind og skæv.  
Jeg lægger mig på lur  
bag busk og træ og mur,  
for jeg er vaks og nupper straks  
hver mus som går en tur.  
Jeg skræmmer musen, så den be'r  
om frelse,  
- for jeg er fræk som alle rævepelse.  
Jeg elsker musesteg,  
men løber den sin vej — huit.  
- så en og to og tre og — HAPS!  
- er musen ædt af mig.

Når jeg går ud på jagt  
i al min røde pragt,  
har ingen andre dyr i skoven  
noget de skal ha' sagt.  
Ja, rævestreger må  
en ræv forstå sig på,  
hvis han skal blive tyk og fed  
og leve højt på strå!  
Tys-tys — jeg syn's det knak i nogle  
grene!  
Der kommer Morten Skovmus helt  
alene.  
Vær stille hver især,  
nu gemmer jeg mig her,  
og ligger der med krumme tæer —  
til han er ganske nær. Tys-tys!

# Målrettet kommunikation på papir!



**VENDIA OFFSET**

G.V. Spindlers Vej 12  
DK-9800 Hjørring  
Tlf. +45 98 90 06 66  
Fax +45 98 90 12 66  
E-mail: [graphic@vendia.dk](mailto:graphic@vendia.dk)



# *Hassing*

Østergade 14 • 9800 Hjørring • Tlf. 98 92 00 55



Og det var ganske rigtigt Morten Skovmus, der kom gående. Han havde været hos Bagermester Harepus, hvor han havde købt en stor dejlig kage. »Nu håber jeg bare, at jeg ikke møder Mikkel Ræv, for han er dum og væmmelig«, sagde Morten højt til sig selv. »Er der nogen, der har set ham?«

»Ja, det kan du tro, der er«, sagde Mikkel, der i det samme sprang frem fra buskene. »Ha, ha!, hvad var det forresten, du sagde?« »Jeg sagde bare goddag, hr. Mikkel«, svarede Morten forskrækket.

»Hvad har du i kurven?« spurgte, Mikkel.

»Det - det er bare en kage«, svarede Morten.

»Hit med den!«

»Næh, det går ikke, for min bedstemor kommer på besøg«.

»Kom her med kagen, siger jeg!«

»Nej, det er ikke nogen rævekage«, sagde Morten og løb om bag det store træ med Mikkel efter sig.

Tre gange løb de rundt om træet, og Mikkel var nu lige i hælene på Morten Skovmus.

Men Krage-Per, som sad oppe i sit træ og så til, synes det var synd for den lille Morten og skreg så højt han kunne: »Pas på, pas på! Der står en jæger omme bag træet der«.

Mikkel standsede øjeblikkelig og så sig forskrækket om: »Så er det nok bedst, jeg gemmer mig«. Han sprang ind mellem buskene, og Morten skyndte sig hjem.

Ha, ha, ha, lo Krage-Per.

»Hvad griner du af?«, spurgte Ræven.

»Der narrede vi dig vel nok, dumme Mikkel, for der er slet ikke nogen jæger«.

»Og hvor blev musen af?«, spurgte Mikkel.

»Borte — væk! Ikke her og ikke der«.

»Åh, nej! Det skal du få betalt. Uforskammede Krage«, råbte Mikkel og luskede fornærmet videre, men så standsede han, smilede, satte labben bag øret og lyttede, for han hørte musesang inde i skoven. »Hovsa, der kommer nok een til! Det er sikkert Klatremus! Ham skal jeg nok ordne! Jeg gemmer mig her og venter, til han kommer. Denne gang skal ingen få lov at narre mig!«

Og det var Klatremus, der kom — glad og syngende:

Her kommer Klatremus Lillemand,  
min stemme nynner som kildevand!  
En rigtig synge- og spillemand  
— det er Klatremus Lillemand!  
Tralalalala tralalalala  
Tralalalala tralalalala!



Så fik han øje på Mikkel: »Åh, hjælp, hjælp! Der er en rævehale med en ræv foran!« Han løb mod det store træ, men Mikkel var lige efter ham.

»Nu har jeg dig endelig«, råbte Mikkel, men inden han fik sagt mere, sad Klatremus højt oppe i træet. Mikkel forsøgte at klatre op, men tumlede ned igen. »Elendige møg-mus«, sagde han.

Klatremus kigger ned på ham: »Er det ikke sørgeligt, at ræve ikke kan klatre i træer?«

»Hold din mund. Jeg skal nok få fat i dig. Vent du bare!«

»Hvor længe skal jeg vente på det, hva', Mikkel?«

»Jeg sidder her, til du dratter ned, selv om jeg skal sidde her en hel uge!«

»Det var sør'me længe«, sagde Klatremus. »Så tror jeg næsten, at jeg vil digte en lille sang, mens jeg venter«.

Han digtede, og der var stille et øjeblik.

Så kiggede han igen ned på Ræven og sagde: »Halløj Mikkel! Er du der endnu?«

»Kom her ned, hvis du vil snakke med mig«, svarede Mikkel.



»Jeg har det fortræffeligt heroppe — jeg tror, jeg bli'r her, men jeg vil bare spørge dig om noget«.

»Så luk munden op!«

»Jeg havde tænkt mig at spørge, om det gør noget, at jeg synger en lille vise, mens vi venter«.

»Ih, nej. Det ville da være hyggeligt«, sagde Mikkelt listigt, for han tænkte som så, at når Klatremus begynder at synge, så bli'r han måske så ivrig, at han falder ned. »Syng du blot så højt og så længe, du vil«, sagde han.

»Det er ikke sikkert, du vil synes særlig godt om sangen«, sagde Klatremus.

»Hvorfor ikke det?«, spurgte Ræven.

»Fordi den er så sørgelig«, sagde Klatremus, »især for ræve!«

### WISE OM RÆVEN

En vise vil jeg kvæde  
om ræven i vor skov,  
som gerne ville æde  
hvert dyr, hvis han fik lov.  
Og visen er så sørgelig  
og umanerlig trist.  
For bomfaldera falderullalej,  
det gik så galt til sidst.

En dag da ræven ville  
på jagt ved musens hus,  
traf han en lækker lille  
og meget lystig mus.  
»Nu ta'r jeg dig«, skreg ræven højt,  
men ræven var et fæ,  
for bom faldera falderullalej  
sad musen i et træ.

Og musen sang en vise,  
så ræven fik et knæk,  
— for ingen ræv kan spise  
en mus, når den er væk.  
Og Mikkelt tænkte ved sig selv:  
»Den mus skal få besked,  
med bom falderi falderullalej,  
så snart den dratter ned.



**Bogen købes hos:**

# **Betty Mogensens Boghandel**

Strømgade 6 · 9800 Hjørring

**Tlf. 98 92 00 88**

# **Rossels Boghandel**

P. Nørkjærspads 4 · 9800 Hjørring

**Tlf. 98 92 17 44**

## **Visa Electron**

### **Betal med kortet i butikker**

Visa Electron er et nyt kort til dig mellem 15 og 17 år.

Du kan bruge kortet i Danmark og over hele verden  
– både til betaling i butikker og på internettet  
og som hævekort i pengeautomater.



Vi tjekker altid, om der er penge på kontoen, inden du betaler eller hæver. Så undgår du at gå i minus.

Kom ind til os, eller bestil kortet på [www.unge.dk](http://www.unge.dk).

Hvad er **din** plan?

**Nordea** 



Men Mikkel måtte vente  
— og han fik ingen mad,  
og ved du, hvad der hændte  
den femte dag han sad?  
Da Mikkel ville rejse sig  
udi sin sult og nød,  
så bom falderi falderullalej,  
var han desværre død!

Klatremus: »Var det ikke en skæg og spændende vise, Mikkel?«

Mikkel: »Det er det værste sludder, jeg nogensinde har hørt.«

Klatremus: »Så har du ikke ret megen forstand på sang.«

Mikkel: »Jeg har akkurat så megen forstand, som jeg har forstand til — og nu æder jeg dig snart!«

Klatremus: »Er du da så forfærdelig sulten? Her har du lidt at gumle på, mens du venter«. (Klatremus dropper en kogle ned i hovedet på ham).

Mikkel: »Av! — Nu holder du op med det der, ellers skal . . .«

Klatremus: »Hvad skal du?«

Mikkel: »Det kan være det samme.«

Så sagde ingen af dem noget en stund. Ræven begyndte at kede sig lidt og Klatremus længtes hjem til sin gode seng. Og da han tænkte på sengen, kom han også til at tænke på en lille vise, som hans mor havde sunget for ham for at få ham til at sove, da han var en lillebitte mus. Og netop som han tænkte på musemor og vuggevise, fik han en god idé: »Halløj, Mikkel! Nu skal du høre en sang, min mor lærte mig, da jeg var lille. Måske du bedre kan li' den, end min første sang, det er nemlig en vuggevise.

Sov sødt, Lillemand,  
månelysset strømmer.  
Alle mus i dette land  
ligger nu og drømmer.  
Sov kun trygt og ha' det rart. —  
Sov du kære væsen.  
Ræven sover osse snart,  
med halen under næsen«.



**Mikkel Ræv**  
Jesper Frydkjær



**Pindsvin**  
Mogens Plug



**Brumlemænd**  
Matilde Bregnhøj



**Bondemanden**  
Børge Hvidegaard



**Klatremus**  
Mathilde F. Sørensen



**Krage-Per**  
Henrik Winter



**Uglen / Uglen**  
Lærke Bing



**Bondekønen**  
Mimi Saugman



**Morten Skovmus**  
Andreas Mørch



**Den store elg**  
Susanne Lyngbøl

**PAUSE  
MIDT  
I FORE-  
STILLINGEN**



**Bjørnemor**  
Kirsten Marie Baggesen



**Bedstemor Skovmus**  
Vita Olsen



**Bagermester Harepus**  
Iben K. Korneliussen



**Bagerdrengen**  
Dina Saugman



**Bamsefar**  
Axel Jensen



**Fadebursmusene**

*Natascha Ellved, Marie Ribergaard,  
Stine Schmidh Christiansen, Sofie Mathilde Bach Andersen.*



**Dansemusene**

*Dagmar Theilgaard, Katrine Lyngbøl,  
Anna Vind Andersen,  
Agnethe Jeppesen, Julie Houen.*



**Egernbørnene**

*Cecilie Stampe Henningsen, Katrine Thorup Nordthorp,  
Francisca Bredahl Jensen, Nanna Bjonrbak Christoffersen.*



## Bag scenen:

**Instruktør:**

**Instruktørass.:**

**Rekvisitør:**

**Hjælper:**

**Scenemester:**

**Hjælper:**

**Scenograf:**

**Lys og lyd:**

**Produktionsleder:**

**Systueleder:**

**Hjælper:**

**Sminkeleder:**

**Hjælper:**

**PR:**

**Billetsalg:**

Nanna Jensen, Sabina Lyngbøl, Jesper Als og Anders Rendby Madsen

Karsten Jensen, Simon Chalcraft og Ingelise Theilgaard

Elin Svenninggaard, Bente Jensen, Kirsten Nielsen og Bolette Hansen

Susanne Hvidegaard og Nanna Lyngbøl

Ole Thomsen / Per M. Lyng

Vendelbohus

**Thorvald Baggesen**

**Vivienne G. Mogensen**

**Marianne Vandel**

**Kai Kruchov Madsen**

**Christian R. Knudsen**

**Mimi Saugman**

**Anette Jørgensen**

**Pawline Mikkelsen**

Susanne Hvidegaard og Nanna Lyngbøl

Ole Thomsen / Per M. Lyng

Vendelbohus



**Kapelmester**

*Ernest Petersen*



**Lys og lyd**

*Christian R. Knudsen*

## Orkester:

**Orkesterarrangement:**

**Kapelmester:**

**Fløjte / trompet:**

**Trommer:**

**Bas:**

**Preben Visby**

**Ernest Petersen**

**Flemming Normann**

**Peter Neve**

**Johannes Højen**



**Sminkeleder**

*Pawline Mikkelsen*



**Produktionsleder**

*Mimi Saugman*



**Scenemester**

*Kai Kruchov Madsen*



**Rekvisitør**

*Marianne Vandel*



**Instruktør**

*Thorvald Baggesen*



**Instruktørassistent**

*Vivienne G. Mogensen*



**Systueleder**

*Anette Jørgensen*



**Scenograf**

*Jens Hansen*





# Scenebilleder

## 1. akt:

1. I Hakkebakkeskoven ved det store træ
2. Hos Bager Harepus
3. I skoven hos Peter Pindsvin
4. Hjemme hos Morten Skovmus
5. I Bjørnehuset hos Bamsefar
6. I Hakkebakkeskoven ved det store træ

## 2. akt:

7. I skoven ved Klatremus og Mikkel Ræv
8. Fadeburet på Bondegården
9. På rævejagt
10. I Hakkebakkeskoven ved det store træ
11. Mikkel Rævs hus
12. I Hakkebakkeskoven ved det store træ
13. Bamsefars fødselsdag



**THOMAS JENSEN & SØN  
BOGBINDERI A/S**



*[www.thjbogbinderi.dk](http://www.thjbogbinderi.dk)*

»Var det ikke en nydelig sang?«, spurgte Klatremus.

»Hm«, sagde Mikkell. »Den ku' ha' været værre!«

»Jeg kan godt digte et nyt vers, hvis du syn's«.

»Det kan du godt«, sagde Mikkell og gabte.

Sov sødt rævefar — sov din gamle sjoever.

Klatremus, som er så rar — synger mens du sover.

Sov din mave tung og mæt — sov så tit du orker.

Lillemand bli'r ikke ædt — så længe Mikkell snorker.

»Skal jeg synge mere for dig?« spurgte Klatremus, men Mikkell svarede ikke, for han var faldet i søvn og snorkede højt. »Det tænkte jeg nok«, sagde Klatremus til sig selv. Han klatrede ned fra træet, listede stille forbi ræven og løb glad og fornøjet hjemad.

Lidt efter vågnede ræven.

»Det var en nydelig vise, du sang for lidt siden«, sagde han, men han fik ikke noget svar.

»Hm, jeg kunne godt tænke mig at høre den en gang til« — men der var stadig ikke nogen, der svarede.

Så blev ræven irriteret: »Hov du, du skal ikke sidde der og lade som om du ikke er der, for jeg kan udmærket se dig«.

Da der heller ikke blev svaret på det, blev ræven klar over, at musen var væk:



NEXT STOP...



**HOLM'S** dyrehandel

NORFELAGADE 29 HJØRRING TLF. 98 92 28 20

Kom ind i  
Jernbanegade 1  
og få byens  
**FLOTTESTE  
FARVEBILLEDER  
PÅ KUN...**

**1**  
*time*

**OGSÅ FRA DIGITALE KORT  
OG CD-ROM**

**HJØRRING FOTO HANDEL** A P S

**Jernbanegade 2 . Tlf. 98 92 10 18 . 9800 Hjørring**

»For pokker osse! Nu er jeg igen blevet narret. Den dumme mus sang mig i søvn med sin dumme vuggevise«.

Nu var ræven vred: Jajada, så går jeg hen til bagermester Harepus og æder alle hans kager i stedet for«.

Så går Mikkelt Ræv hen til bagerbutikken. Her har bagerdrengen netop bagt peberkager for allerførste gang. Treogtredive friskbagte peberkager, der desværre var helt uspiselige, for bagerdrengen havde brugt et helt kilo peber til peberkagedejen i stedet for 1 teskefuld.

Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Da bagerdrengen ser ræven komme, sætter Harepus og bagerdrengen alle de dobbeltpebrede peberkager frem på disken, og det lykkes også for dem at narre ræven ganske eftertryggeligt.

### BAGERMESTER HAREPUS

Bagermester Harepus  
er en dygtig bager.  
I sit kagebagerhus  
bager Bager Harepus  
mange bagerkager.  
Her er kager nok at få  
for en hel familie,  
nogle store, nogle små,  
nogle er med sukker på,  
nogle med vanilje.

Harepus har wienerbrød,  
sigtebrød og klejner,  
flødebrød og nøddebrød,  
søde brød og sprøde brød,  
blødt brød, når det regner.  
Bagermester Harepus  
bager, så det knager.  
Gid jeg var en bagermus  
i et kagebagerhus  
hos en kagebager!

 Nordjyske Bank



**BRUGSKUNST  
MADRASSER  
SENGEUDSTYR  
BOLIGTEXTILER**

*Kvalitets-  
dyner  
fra egen  
fabrik  
i Hjørring*



**Fjerrenseriet**

Østergade 24 • 9800 Hjørring  
Tlf. 98 92 14 81 • Fax 98 92 29 13  
[www.fjerrenseriet.dk](http://www.fjerrenseriet.dk)



Frederikshavnsvej 76  
9800 Hjørring  
Tlf. 98 92 03 00 • Fax 98 92 21 20





## PETER PINDSVINS LILLE VISE

Snuse her — og snuse der,  
nu må jeg ha' lidt at spise!  
Hej, små mus —  
kom her, kom her!  
Hør på Peter Pindsvins vise!

## BEDSTEMOR SKOVMUS' VISE

Når en lille mus skal ud at gå,  
må hun se sig for og passe på.  
Der er mange, som ku' tænke sig,  
at slå kloen i en lille lækker  
musesteg.  
Måske bli'r det mig,  
måske bli'r det dig,  
måske bli'r det trallalej.

Uglen sidder i sit træ og glor,  
men kan ikke finde bedstemor,  
og den undrer sig vel nok især  
over hvem, der går med paraply  
i solskinsvejr.  
Måske er det mig,  
måske er det dig,  
måske er det trallalej.

Mikkel Ræv er ofte ond og vred,  
men en mus gør ikk'n kat fortræd,  
Mikkel er en værre bavian,  
han kan sagtens æde over hundred  
mus om da'n.  
Måske bli'r det mig,  
måske bli'r det dig,  
måske bli'r det trallalej.

 Nordjyske Bank





### FADEBURSMUSEN

Jeg er en fadebursmus,  
lever i sus og i dus.  
Her er mange fine skinker,  
her er pølser, her er finker.  
Når jeg vil hygge mig lidt  
ta'r jeg et stykke med fedt —  
men mod hoste og forkøl'se —  
er det bedre med en pølse.

### BJØRNEMORS VASKEVISE

Vaske lille Brumlemænd,  
med børste, klud og sæbevand,  
Brumle bli'r så pæn og ren,  
som et æble på en gren.  
Vaske her og vaske der  
og vaske ørerne især.  
Brumle er så sød og kær,  
men han har sorte tæer.  
Næsen vaskes med en klud,  
så den ser anstændig ud.  
Kroppen bli'r så lyserød  
som rabarbergrød.  
Vaske lille Brumlemænd,  
med børste, klud og sæbevand.  
Ingen bjørn i dette land  
er ren som Brumlemænd.





## DET STORE MØDE I SKOVEN

Selvom Klatremus og Morten og bager Harepus er gode til at narre ræven, så er det ikke rart, at der er ufred i skoven. Og derfor går Morten Skovmus og Klatremus en dag hen til Bamsefar og klager over Mikkel — og også over Uglen og Pindsvinet.

»I denne dejlige skov burde dyrene ikke have lov til at æde hinanden«, siger Morten.

»Gør de da det?«, spørger Bamsefar.

»Ja, det gør de«, siger Morten. »og ræven er den værste. En stakkels mus kan knapt nok gå til bageren efter brød uden at blive ædt på vejen derhen«.

Det synes Bamsefar er for galt, og han indkalder dyrene i skoven til et stort møde ved det gamle træ.

Alle kommer, og Bamsefar holder en tale om den dejlige Hakkebakkeskov og om, hvor godt de kunne have det, hvis bare alle ville holde fred og være gode ved hinanden.

»Hvis alle her i skoven var gode venner, så kunne de store hjælpe de små og de små hjælpe de store, for der er mange ting, vi små kan, som de store ikke kan«, sagde den kloge lille Morten.

»Det er så sandt, som det er sagt«, sagde Bamsefar.

Og Morten læste den lov op, som han og Klatremus havde lavet, den lyder således:

1. Alle dyrene i skoven skal være venner.
2. Ingen har lov til at spise hinanden.
3. Den, som er doven og ikke selv samler mad, må ikke tage mad fra andre.

Mikkel synes, det er noget sludder og vrøvl, der der med ikke at måtte spise hinanden. »Hvad skal vi så spise?«, spørger han. »Du kan spise græs og grøntsager, som vi andre gør«, siger Bjørnemor, »det er sund og god mad«, og det var næsten alle enige i.

Loven bliver vedtaget, selv ræven må stemme »ja«, og mødet slutter med at alle dyrene synger Bjørnemors grøntsagsspisersang. Den lyder sådan:

Den som spiser flæskesteg  
og store røde bøffer,  
bli'r dum og blød som bolledej  
og går omkring og øffer.

Men —

den som spiser gulerødder,  
havregryn og hasselnødder,  
stikkelsbær og tyttebær  
og grønkål og persille,  
han bli'r så stærk som fire okser  
og så klog, at hodet vokser  
og så let og lystig,  
at han ikke kan stå stille.

Den som spiser grisetæ'r  
og andre fede sager,  
må vralte rundt med stort besvær  
og fire dobbelthager.

Men —

den som spiser gulerødder,  
havregryn og hasselnødder,  
stikkelsbær og tyttebær  
og grønkål og persille,  
han æder ikke sine venner,  
men er flink mod dem, han kender,  
og får li'så stærke tænder  
som en krokodille.



## BRUMLEMAND BLI'R RØVET

Det var godt, at dyrene havde bestemt sig til at være venner, for en dag bli'r lille Brumlemmand røvet af manden og konen på bondegården. De var ude på rævejagt, men så fik de øje på Brumlemmand, der sad på en træstub. De fangede ham og tog ham med til gården og spærrede ham inde i fadeburet, for de ville sælge ham til en cirkus.

Der blev stor sorg i skoven, da dyrene opdagede, at Brumlemmand var borte. Ingen ved, hvor han er, men Mikkel snuser sig frem til, at manden og konen har taget ham med til bondegården. Mikkel kan ikke komme ind i fadeburet, for døren er låst og foran ligger den store vagthund, Hannibal. Men det ordner Klatremus og Morten, for de er så små at de kan komme under fadeburet uden at hunden opdager dem, og ind igennem et lillebitte hul — og så er de der, og kan trøste Brumlemmand og love ham, at han nok skal blive reddet.

»Det bli'r en vanskelig sag«, si'r Bamsefar.

»Jeg tror, jeg ved, hvordan det skal gøres«, siger Mikkel. »Det vigtigste er at få hunden væk, og det skal jeg nok klare, og du, Klatremus, tror du, at du kan få krogen af døren?«

»Det skal jeg nok ordne, hvis bare hunden ikke er der«.

»Godt, så er sagen klar«, si'r Mikkel. »Hør nu her: Nu løber jeg ned på den anden side af bondegården, og der sætter jeg mig ned og hyler så højt, jeg kan. Så vil hunden få øje på mig, og den vil fare efter mig ned ad bakken og gø, som den plejer.

Og du, Klatremus — og du, Morten: I samme øjeblik, I ser hunden spæne efter mig, løber I hen til fadeburet, vipper krogen af døren og løber afsted med Brumlemænd som lyn og torden!« Og alt går efter planen: Mikkel hyler langt borte, og Hannibal farer ned over bakken efter ham. — Klatremus og Morten farer hen til fadeburet, vipper krogen af døren, redder Brumlemænd og løber ind i skoven med ham — hjem til Bjørnemor og Bamsefar. Lidt efter kommer også Mikkel hæsblesende tilbage efter sin lange løbetur: »Det er det værste, jeg har været med til. Den dumme hund har næsten jaget mig hele landet rundt. Men endelig slap jeg fra ham nede ved den gamle rævegrav, for der løb jeg ind den ene vej og smuttede ud den anden vej, og det opdagede han ikke, så nu står han der og bjæffer endnu«.

Alle dyrene ler og jubler, og Bjørnemor gi'r Mikkel et stort knus: »Ja, du Mikkel, du Mikkel, du er en — en . . . ja, det er du!«

»Det gik vel nok godt«, brummer Bamsefar lykkeligt.

»Sådan er det, når vi holder sammen«, si'r lille kloge Morten. »Havde ikke Ræven og Uglen og du og jeg og vi allesammen været venner, så kunne vi ikke ha' reddet Brumlemænd, som vi gjorde«.

»Ja, der er sandt«, svarer Bamsefar, »og nu vil vi ha' en rigtig Hakkebakkeskov-fest og fejre, at alt gik så godt, og at vi alle er så gode venner«.

»Så syn's jeg, at vi skal slå to gode ting sammen og fejre Bamsefars 50-års fødselsdag med det samme, for det er omtrent på denne tid«, foreslår Bjørnemor.

Sådan endte alt i lykke og glæde i Hakkebakkeskoven.

— Og i bogen »Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkeskoven« kan du læse mere om Klatremus og Morten og Mikkel og Bamsefar og Bager Harepus og alle de andre.



# Er der krummer i din bank?



Preben Petersen  
Tlf. 9923 1134

[preben.petersen@jyskebank.dk](mailto:preben.petersen@jyskebank.dk)



Dann Pedersen  
Tlf. 9923 1165

[dann.pedersen@jyskebank.dk](mailto:dann.pedersen@jyskebank.dk)



Line Bentsen  
Tlf. 9923 1110

[line.bentsen@jyskebank.dk](mailto:line.bentsen@jyskebank.dk)



Hans Holm Christensen  
Tlf. 9923 1155

[hans-holm@jyskebank.dk](mailto:hans-holm@jyskebank.dk)

 **JYSKE BANK**

*Gør en forskel*

Østergade 23 • Hjørring • Tlf. 9923 1111  
[www.jyskebank.dk](http://www.jyskebank.dk)

I Jyske Bank er der højt til loftet, men ikke langt til handling. Vi har banet vejen for initiativ og handlekraft, så nye ideer får liv. Vi synes, vi har fundet opskriften på en anderledes bank – kom ind og få en smagsprøve.

Her i Hjørring har vi netop sagt velkommen til fire nye medarbejdere: Preben Petersen og Dann Pedersen, der skal arbejde med nye privatkunder, vores nye trainee Line Bentsen som skal igennem et uddannel-

sesforløb, og Hans Holm Christensen som er blevet fast tilknyttet afdelingen som formuerådgiver



*Vi har opskriften på  
en anderledes bank*

# Mesterkvalitet

- så er det slagtermester

*- også gerne mad  
ud af huset*



  
- lev sundt med kød...  
**mesterslagteren**

## Hartmann Petersens Eff. ApS

Jernbanegade 1 • 9800 Hjørring • Tlf. 98 92 01 97 • Fax 98 92 01 17  
e-mail: [hartmann@petersens.efff.mail.dk](mailto:hartmann@petersens.efff.mail.dk) • [www.hartmannpetersens.efff.dk](http://www.hartmannpetersens.efff.dk)

